

INTRODUCTIE LANDELIJKE ACTIE ZONDAGSSCHOOL / KINDERCLUB

Het verdwenen dorp in India

Om de actie, en wat we gaan doen, goed onder de aandacht te brengen biedt TWR jullie twee varianten aan om als zondagsschool / kinderclub de actie ook inhoudelijk te introduceren.

Beide varianten zijn gebaseerd op hetzelfde waargebeurde verhaal.

INTRODUCTIE VARIANT 1 - DE VERBANNEN MAN

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal

- Wie heb je nodig:
- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1) De verteller | 5) Ravi (zijn broer) |
| 2) Nadish (technicus) | 6) Madhumita (zijn vrouw) |
| 3) Aakesh (chauffeur) | 7) Dorpsgenoot 1 |
| 4) Ramu (christen) | 8) Dorpsgenoot 2 |

Verteller	Twee mannen zijn in India op zoek naar een dorp waar de overheid bronnen wil gaan graven.
Nadish (kijkt zoekend om zich heen)	Ik begrijp er niets van, hier zou het dorp moeten zijn.
Aakesh	Het lijkt erop dat het verdwenen is.
Nadish	Een dorp verdwijnt toch niet zomaar?
Aakesh	Nee, daar heb je gelijk in. (ze lopen verder en kijken goed om zich heen) Hé, kijk daar! Voorbij de bocht zie ik iets dat op een dorp lijkt.
Nadish	Ja zeg! Zou dát het dorp zijn dat we zoeken?
Aakesh	Hoe kan dat nou? Dan zou het verkeerd op de kaart staan!
Nadish	Laten we er maar eens heen gaan.
Aakesh	Ja, dan vragen we het aan de dorpsoudste. Misschien weet hij er meer van.
Nadish en Aakesh gaan naar het dorp en zoeken de dorpsoudste.	

Verteller	De mannen vragen de dorpsoudste naar het dorp. Hij vertelt dat het dorp inderdaad altijd vóór de bocht lag, precies waar de mannen zochten. Ongeveer tien jaar geleden gebeurde er iets bijzonders. Luister maar...
Nadish en Aakesh verdwijnen naar de achtergrond en we gaan even terug naar het verleden.	
Ravi	Broer, het werk is klaar voor vandaag. We hebben weer veel bomen gekapt!
Ramu	Ja, de vrachtauto van de fabriek kan morgen heel veel hout meenemen als hij komt.
Ravi	En jij hebt hard meegewerkt! De mannen dachten dat jij minder hard zou kunnen werken.
Ramu	Denken ze dat omdat ik steeds naar de radio luister tijdens het eten?
Ravi	Ja, daar willen ze niks van weten. Ga je nu mee naar huis?
Ramu	Ik kom er zo aan. Ik wil eerst nog wat anders doen hier in het bos.
Ravi	Dan ga ik alvast. Dáág! (Ravi loopt weg en Ramu loopt naar het bos om een stil plekje op te zoeken)
Ramu	Nu iedereen weg is, kan ik bidden tot God. "Heere Jezus, ik heb uw woorden op de radio gehoord. Ik geloof dat U de Verlosser bent. Wilt U mijn zonden vergeven?"

Verteller	Vanaf dat moment wil Ramu niet meer Allah en Mohammed de profeet dienen, maar alleen nog de Heere Jezus. Op een dag wordt er een feest gevierd, na afloop van de Ramadan. Hij gaat niet mee. Maar als het feest voorbij is, krijgt hij bezoek...
Dorpsgenoot 1 (opent deur van Ramu's hut)	Kom naar buiten, Ramu! Het maakt Allah boos als je niet bij het feest bent. Je breng ons in gevaar!
Dorpsgenoot 2	Ramu, je krijgt morgen de laatste kans. Als je er niet bij bent, mag je niet meer in het dorp wonen. Dan jagen we je weg!

Verteller	Ramu schrikt. Hij vlucht het bos in. Daar kan hij tot God bidden. Pas als het nacht is, gaat hij terug. In zijn hart is vrede. Hij weet wat hij moet doen.
Ramu	Vrouw, ik moet weggaan, ik kan niet anders. Ik wil alleen God dienen.
Madhumita	O, Ramu, doe het niet! Keer toch terug naar onze godsdienst. Het zal je alleen maar ongeluk brengen.
Ramu	Ik moet, want God is meer waard dan deze godsdienst. Ga toch met me mee.
Madhumita	Nee, ik kan niet. Ik ben bang dat het niet goed zal gaan.
Ramu	Als je niet met mij meegaat, heb ik geen keus, dan ga ik alleen. Ik bid dat God je op een dag naar me toe zal sturen. <i>(Ramu pakt zijn spullen en vertrekt)</i>

Verteller	De dagen gaan voorbij. Het worden maanden. Ramu heeft voorbij de bocht in de weg een nieuwe hut gebouwd. Hij werkt nog steeds met de mannen in het bos, maar zij blijven boos op hem. Gelukkig heeft hij zijn radio nog. Hij luistert elke keer naar het programma 'De weg van rechtvaardigheid', dit helpt hem.
Dorpsgenoot 1	Ik wil niks met Ramu en zijn nieuwe geloof te maken hebben.
Dorpsgenoot 2	Als hij zijn radio aanzet, doe ik net alsof ik niets hoor!

Verteller	Ramu zet zijn radio iedere dag aan en trekt zich niets aan van de mannen. Elke avond gaat hij alleen naar zijn hut terug. Maar dan loopt er op een dag iemand het pad naar zijn hut op.
Ravi (komt aanlopen)	Ramu, kan ik vannacht hier slapen? Er is geen plaats meer in moeders huis en in het dorp voor mij. Ik geloof nu ook in jouw God, want die radioprogramma's hebben me aan het denken gezet.
Ramu (zit voor zijn hut)	Ravi, mijn broer, wat maakt dat me blij! Ik heb zoveel gebeden voor je. Kom erin, wees welkom!

Verteller	Een paar weken later komt er een andere man uit het dorp bij hen. Ook hij is verbannen om zijn nieuwe geloof. Er komen steeds meer mensen wonen bij Ramu, omdat ze in God zijn gaan geloven.
Ramu (zijn vrouw loopt naar hem toe)	Mijn vrouw, ben jij het echt? O, wat heb ik daar veel voor gebeden!
Madhumita	Ja, Ramu, ik ben het. Ik heb zoveel gehoord over jouw God van de mannen die stiekem in de pauze met je meeluisterden, dat ik nieuwsgierig begon te worden. Ik ben zelf ook gaan luisteren en nu geloof ik dat Jezus de Zoon van God is.
Ramu	God zij geloofd! (hij omhelst zijn vrouw)

Verteller	Het verhaal is bijna klaar. Nadish en Aakesh hebben ademloos en verwonderd geluisterd.
Ramu	Zo ontstond het nieuwe dorp hier ná de bocht en verdween het van de oude plaats vóór de bocht.
Dorpsgenoot 1	Op een dag woonden er nog maar een paar mensen in het oude dorp. We gingen naar hen toe, want we wilden het Goede Nieuws met zoveel mensen delen.
Ramu	Ze hadden veel vragen over het geloof in God. Ze hadden intussen ook naar de radio geluisterd. Het was een mooi moment toen ook deze mensen zich bekeerden.
Dorpsgenoot 2	We hebben hen meegenomen naar het nieuwe dorp. Later hebben we het oude dorp weggehaald.

Verteller	Nadish en Aakesh zijn daarna diep onder de indruk weggegaan. Zouden ze ook naar de radio-uitzendingen zijn gaan luisteren en de Heere Jezus hebben leren kennen?
-----------	--

INTRODUCTIE VARIANT 2 - DE VERBANNEN MAN

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal

In een klein dorp in India woonde een man, genaamd Ramu. Hij woonde samen met zijn gezin in een huisje vlakbij het bos. Elke dag trok hij het bos in om hout te verzamelen om voor zijn familie te kunnen zorgen.

Ramu werkte onvermoeibaar door om voor zijn familie te kunnen zorgen. Hij kon kilometers ver lopen met torenhoge bundels brandhout goed vastgebonden op zijn hoofd. Hij nam zijn werk erg serieus. Maar tijdens de pauze nam hij de tijd om naar zijn radio te luisteren. Hij rustte dan uit in de schaduw van een boom en genoot van de vogels om hem heen.

Die radio, dat was een kostbaar apparaat. Niet omdat hij zo duur was, maar vanwege de programma's die je er op kon luisteren. Het begon allemaal omdat Ramu erg veel van zingen hield. Het was hem gelukt om genoeg geld bij elkaar te sparen om een klein radiootje te kopen. Op een dag, terwijl hij aan het uitrusten was en luisterde naar het gezang van de vogels, deed hij zijn radio aan. Terwijl hij op zoek was naar filmmuziek (in India erg populair), hoorde hij onverwachts een stem een mooi lied zingen in zijn eigen taal. Hij bleef geboeid luisteren. Toen het lied afgelopen was, vertelde de presentator over de Heere God, die in staat is ons verdriet weg te nemen en ons vreugde te geven. Hij vroeg zich af waarom hij dit programma nog nooit eerder had gehoord. De volgende dag probeerde hij opnieuw te luisteren. Al heel snel luisterde hij elke dag, zelf tijdens houtsprokkelen.

Ramu wist dat zijn kleine batterijen snel leeg zouden zijn. Ondanks dat bleef hij luisteren naar het programma, totdat hij er op een dag van overtuigd raakte van zijn zonden en inzag dat hij de Heere Jezus nodig had als zijn Verlosser. Terwijl de andere dorpingen dicht bij elkaar bleven tijdens het hout verzamelen, kwam het regelmatig voor dat Ramu afdwaalde en alleen bezig was.

Ramu veranderde en op den duur wilde hij niet meer meedoen aan het vrijdaggebed. Zijn familie was diep geschokt en ook de dorpingen waren woest. Ramu werd verbannen uit het dorp. Zijn vrouw wilde niet met hem mee, want zij geloofde niet in de Heere God. Ze probeerde hem over te halen te blijven en weer terug te keren tot de islam, maar Ramu wilde zijn nieuw geloof niet opgeven! Hij bouwde een klein hutje voor zichzelf aan de andere kant van de weg, die de grens van het dorp aangaf. Intussen bleef hij wel gewoon zijn werk doen.

Tijdens het werk in het bos ontmoette hij de dorpingen weer en probeerde hij hen over te halen om te luisteren naar het programma. Hij zei: "Je hoeft niet naar mij te luisteren, maar luister zelf naar het programma!". Zij zagen dat Ramu enorm was veranderd en werden erg nieuwsgierig. Stiekem luisterden ze elke pauze mee naar de programma's. Na verloop van tijd begon ook de broer van Ramu te begrijpen wat hij bedoelde. Hij kwam tot geloof, maar ook hij werd het dorp uitgezet. Hij bouwde een hutje naast de hut van Ramu, aan de overkant van de weg.

Terwijl Ramu het programma bleef promoten, begonnen de mensen één voor één te geloven in de Heere Jezus. Iedereen die tot geloof kwam, verhuisde naar het gebied van Ramu. Tot er nog maar enkele mensen in het oude dorp woonden. Ramu en zijn vrienden gingen met hen praten en vertelden over de Heere God. Vandaag, vele jaren later, is het hele dorp verplaatst naar de andere kant van de weg!

Onthuld!

We zouden nooit van dit verhaal gehoord hebben, als de Indiase regering niet op een dag besloot bronnen te gaan graven in het dorp. De mensen die de overheid gestuurd had, keken op de kaart en vroegen zich af hoe het mogelijk was dat het dorp op een andere plek lag dan de kaart aangaf. Nadat men navraag had gedaan, werd dit verhaal onthuld!