

Vertellen wie Jezus is aan de hand van Psalm 96: De Heere regeert

“Want zo __ heeft God de __ gehad, dat Hij Zijn eniggeboren __ gegeven heeft, opdat ieder die in Hem __ niet __ gaat, maar eeuwig __ heeft.”

Stel nu dat u een andere taal goed verstaat, 80% van deze taal beheerst u, slechts 20% is u vreemd. Dat lijkt weinig, maar zoals u hierboven ziet, in de tekst uit Johannes 3, kan 20% cruciaal zijn. Het maar gedeeltelijk overbrengen van een boodschap kan de uiteindelijke boodschap vervormen.

Actieschets

Wat een volle psalm. Gods grootheid, goedheid en rechtvaardigheid worden alle drie bezongen. Deze psalm is vermoedelijk geschreven in de tijd dat David de ark naar Jeruzalem overbracht. De psalm zingt over hoe alle mensen Gods koningschap moeten leren loven en vereren. Hem erkennen als enig God. God roept Israël op om tot zegen te zijn voor heel de mensheid. De Israëlieten moesten andere helpen de ware God te leren kennen. De psalm houdt Israël deze opdracht, en hun rol daarin, voor ogen. Net als het nu ons leert welke opdracht wij hebben. We mogen uitdelen van wat we ontvangen hebben. De uitleggers geven ook aan dat de psalm zelfs de heidenvolken oproept om met Israël mee te doen met de eredienst in de voorhoven van God. Herkennen we dit verlangen met hen? Samen met anderen God de eer geven die Hem toekomt.

Ondanks dat we dit verlangen kunnen kennen, beseffen we ook dat de schepping lijdt onder de vloek over de mensheid, onder Gods bestraffing van weerspannige mensen, en onder het kwaad dat mensen doen. We dwalen zo makkelijk af van God en vergeten Hem zo vaak te loven en erkennen. We mogen psalm 96 dan ook zien als aansporing: 'Buig u neer voor de Heere in Zijn heerlijke heiligdom; beef voor Zijn aangezicht,

Vragen om met elkaar te bespreken:

- Welk gedeelte in de psalm spreekt u het meeste aan? Kunt u dat toelichten?
- Ik belijd het met de psalm mee dat de Heere de enige ware God is. Maar Hem loven vind ik nog lastig. Hoe doet u dat nu op een 'goede' manier? Wat kunnen we hierin leren van de psalm?

heel de aarde. Zeg onder de heidenvolken: De Heere regeert; ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen; Hij zal over de volken op billijke wijze recht spreken.' We moeten onze plek kennen ten opzichte van God. We moeten in alles wat we doen en wie we zijn, onze zonden belijden, het alleen van Hem verwachten en verlangen.

Hoe zullen we het dan vertellen aan anderen? Door de hulp en bijstand van de Heilige Geest. Hij maakt ons duidelijk: 'Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.' Door Zijn liefde is er voor ons mensen een weg terug naar Hem. Dit geeft reden tot dank! Wie daar zelf deel aan heeft gekregen raakt er vol van, en vertelt anderen er graag over.

'Zing voor de Heere, loof Zijn Naam, breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag. Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer, onder alle volken van Zijn wonderen.'

Gebedspunten

Bidt en dankt u het komende seizoen voor:

- Dat, door het werk van TWR, er in India gezaaid mag worden onder de Dakhini-moslims en dat dit ook zijn vruchten mag gaan afwerpen?
- Dat het zaad, wat gezaaid wordt onder jongeren in Nederland, vrucht mag gaan dragen voor de Heere?
- Dat we samen als christenen elkaar ondersteunen en bemoedigen in deze tijden?
- Dat we als commissie het actiejaar weer mochten voorbereiden en bidt u voor een goed verloop van de actie?